

Ecce quomodo moritur iustus - Jacob Handl (1550-1591)

Ecce quomodo moritur justus
et nemo percipit corde.
Viri justi tolluntur
et nemo considerat.
A facie iniquitatis sublatus est justus

et erit in pace memoria eius:

et in Sion habitatio eius.

(naar Jesaja 57: 1-2)
Ziet hoe de rechtvaardige sterft,
en niemand neemt het ter harte.
Rechtvaardigen worden weggerukt,
en niemand merkt het op.
Voor het aangezicht van het kwaad
werd de rechtvaardige gedood.
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.
In vrede is zijn rustplaats,
en in Sion is zijn verblijf.