

**Ubi Caritas** - Ola Gjeilo (1978)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  
Congregavit nos in unum Christi amor.  
Exultemus, et in ipso jucundemur.  
Timeamus, et amemus Deum vivum.  
Et ex corde diligamus nos sincero.  
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  
Congregavit nos in unum Christi amor.  
Amen

Waar goedheid en liefde is, daar is God.  
De liefde van Christus heeft ons verenigd.  
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.  
Laat ons de levende God vrezen  
en met een oprecht hart liefhebben.  
Waar goedheid en liefde is, daar is God.  
De liefde van Christus heeft ons verenigd.  
Amen