

**Uit: Requiem in C minor, Introïtus en Kyrie
Luigi Cherubini (1760-1842)**

<p>1. Introïtus Requiem aeternam dona eis, Domine; et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Ierusalem.</p> <p>Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet. Requiem aeternam dona eis, Domine; et lux perpetua luceat eis.</p> <p>2. Kyrie Kyrie, eleison Christe, eleison Kyrie, eleison</p>	<p>Heer, geef hen de eeuwige rust; en het eeuwige licht verlichte hen. U komt een lofzang toe, o God, in Sion, U moet een dankoffer gebracht worden in Jerusalem.</p> <p>Verhoor mijn gebed; tot U komt alle vlees. Heer, geef hen de eeuwige rust; en het eeuwige licht verlichte hen.</p> <p>Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons</p>
--	---