

**Bleibet hier / Een lege plek om te blijven**

**Melodie: Taizé, Berthier**

**Gedicht: Rutger Kopland**

Bleibet hier und wachet mit mir  
Wachet und betet

Ga nu maar liggen liefste in de tuin,  
de lege plekken in het hoge gras,  
ik heb altijd gewild dat ik dat was,  
een lege plek voor iemand, om te blijven.